

De eenzaamheid van een keeper

Een maandagmorgen, eind oktober 2024, Orbisch Medisch Centrum te Geleen, afdeling Oogheelkunde. Behandeld oogarts Drs. S.T.E. Keblind fronst zijn wenkbrauwen. Plus 5, min 13. Schrikbarend resultaat van de zojuist afgenomen ogentest. Tegenover hem zit een verwarde man, een semi-oudje, voetbalbejaarde uit het Steinse. “Meneer Crutzen, dat is niet zo best.....”

Eerder die maand, we noteren de 12^e oktober. De Ster veteranen – Hulsberg veteranen, 5-2. Terechte uitslag, prachtige wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. Geweldig resultaat voor een voetbalverslaggever, daar kun je wat mee.

De analyse is eenvoudig. Een matig spelend de Ster wint uiteindelijk met gemak van een zwak Hulsberg, ondanks dat de geel-zwarten de hele tweede helft op verzoek van coach Willem Thewissen met de handrem er op spelen. Opvallend, aan beide kanten een sluitpost waar je als trainer kromme tenen van krijgt..... Twee goals tegen, allebei houdbaar.

Ondanks slank afgekleed in het zwart, net als zijn legendarisch Russisch idool doelman Lev Jasjin, was het tegen Hulsberg ‘Rudy Bal-Tegen-Net-Plov’. Verbaasd kijkend na weer een tegendoelpunt, met ogen zo groot als schotels waarop men probleemloos de Publieke Omroep van de planeet Mars kan ontvangen.

En daarmee kan een zeer belangrijke vraag worden gesteld. Heeft de keeper van de Ster (de zeer gewaardeerde Rudy Crutzen) iets aan zijn ogen?

Een eerste stap in deze is bewustwording, inzien dat er iets mis is met jezelf of in ieder geval je ogen. Het heeft geen zin om de verlichting rondom het veld, de verdediging of het slechte veld de schuld te geven. Of erger nog, de wind. Eerst te droge ogen, daarna tranende ogen. Conclusie van zijn teamgenoten: staar aan beide ogen.

Iemand met verminderd gezichtsvermogen, kan vaak op een eenvoudige manier worden geholpen. Een bril, indien noodzakelijk een operatie of in het ergste geval een witte stok met 2 rode bandjes. Het helpt mensen in hun dagelijks leven, en vooral voor ouderen is dat belangrijk want dan blijven ze langer zelfstandig. Het draagt bij aan meer levensvreugde, bijvoorbeeld dat je later als opa de foto’s van de kleinkinderen goed kan bekijken.

Vroeger wilde heel Voerendaal hem als schoonzoon. Opgegroeid in het lokale café, was hij de vleesgeworden degelijkheid, met een voorliefde voor met name voorzitters. Vandaar dat Rudy tenslotte getrouwd is met de voormalige voorzitter van het Valkenburgse V.V. Walram (‘zijn hartje’ Christel), nu zelf voorzitter is van de Raad van 11 in Voerendaal en te veel respect toont voor de Ster veteranen voorzitter, dictator Kim Jong-un Martens.

Hoe moet het verder met Rudy’s leven? Waar is het fout gegaan?

Van sympathieke kroegzoon, naar gewaardeerde buitendienst medewerker van de gemeente Voerendaal, die in zijn vrije tijd rolluiken ‘waterpas op het oog’ hangt en uiteindelijk een bedroevende keeper bij het vlaggenschip van de Ster.

Mijn beeld over Rudy wankelt, alles dreigt in te storten. Hoewel? Hij heeft het ook niet makkelijk. Jezelf elke week meer dan 100% inzetten, in een team waarvan meer dan de helft het verschil niet weet tussen een 4-4-2, 4-3-3 of 3-5-2 opstelling, getuigt van grote klasse en daarom moeten we hem helpen voordat het te laat is.

Rudy is namelijk te jong om nu al op de zaterdagmiddag eenzaam achter de geraniums te verpieteren, zonder dat er iemand bij hem op bezoek komt. We moeten er voor waken dat onze Rudy dadelijk het telefoonnummer van een bekende plastisch chirurg gaat opvragen, zodat hij na weer een matig optreden als een totaal ander mens door het leven wil gaan.

Dus wat maakt het uit dat hij de bal af en toe in de voeten van de tegenstander speelt, dat gebeurt op elk niveau. Wat maakt het uit dat het af en toe lijkt alsof hij mayonaise in zijn handschoenen heeft. Wat maakt het uit dat men denkt dat Rudy contacten heeft met een belchinees, wij weten wel beter.... Onze keeper is geen crimineel. Rudy gaat niet als Rudy C. door het leven.

Wat maakt het uit deze hobby-trainer van coach Willem eist, dat hij de taken behorende bij een 4-4-2 opstelling fatsoenlijk dient uit te leggen, terwijl Rudy zelf de opstelling van zijn team zondags gewoon op de achterkant van een viltje schrijft en vaak maar tien of soms zelf twaalf namen noteert.

Wel of geen medicijnen, ontstoken ogen, staar aan beide ogen of welk probleem dan ook. Hij is onderdeel van een team, een geoliede machine..... Hij hoort er gewoon bij, deze echte Ster veteraan, zonder enig verstand van voetbal, als keeper en/of als trainer.

Gelukkig voor Rudy zelf worden zijn fouten hem wel vergeven, maar helaas niet vergeten. De keeper is nu eenmaal altijd de lul. Dus geen meelij met Rudy? Jawel. Maar niet meer dan een beetje. Daarom gaan we zijn imago oppoetsen! Met een beetje humor, dat waardeert hij wel. Waarom was ik zo somber? Helemaal niet nodig.

Ik wil iets positiefs doen, ik ga iets leuks over onze keeper schrijven.....

Mister N(ameless)